

Inhoud

Inhoud.....	1
Voorwoord.....	1
Contactgegevens.....	2
Praktische informatie - Groot bivak.....	3
Bezoekdag.....	4
Benodigheden.....	5
Thema.....	7
Streek - groot bivak: Tielt-Winge.....	8
Reporter op pad.....	9
Rakkers.....	10
Toppers.....	11
Reporter op pad.....	12
Kerels.....	13
Aspiranten.....	16
De goudkoorts: Een verhaal over dromen en vastberadenheid.....	17
Praktische informatie - Klein bivak.....	21
Bezoekdag.....	22
Streek - klein bivak: Klein Sinaai.....	22
Kadeekes.....	24
Speelclub.....	25
Vertier.....	26
Slotwoord.....	26

Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten,

Welkom in de bivak1112 van 2024!

Het bivak is De absolute apotheose van het Chirojaar. Op 12 juli trekken we samen naar Tielt-Wingen. Hier zullen we samen 10 dagen ravotten en plezier maken tot we erbij neervallen. Jaarlijkse klassiekers als de themadag, trektocht en 2-daagse zullen dit jaar uiteraard ook weer in volle glorie plaatsvinden. Het bivak 2024 wordt ongetwijfeld wederom een bivak om in de geschiedenisboeken te schrijven. Deze 1112 is dus niet alleen een informatief boekje maar ook een uitnodiging om samen met ons op 12 juli te vertrekken! Een bivak kan immers enkel slagen indien we enthousiaste leden hebben die samen met ons de boel op z'n kop willen komen zetten.

Indien je na het lezen van deze prachtige 1112 nog vragen hebt over het groot (of klein) bivak, aarzel dan niet om de hoofleider of de afdelingsleiders te contacteren. De leiders zullen nog op bivakbezoek komen om de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

De leiders kijken er al naar uit, hopelijk jij ook!

Veel kusjes

De leiders van Chiro Altena

P.S. In dit boekje vind je alle informatie die je als ouder en lid nodig hebt om geïnformeerd op bivak te vertrekken.

Contactgegevens

Voor noodgevallen of meer informatie omtrent het hele chiro gebeuren kan u steeds terecht bij een van onderstaande contactpersonen.

Afdeling	Afdelingsleider	GSM
Kadeekes	L. Ward	0492 78 96 49
Speelclub	L. Rian	0484 09 16 90
Rakkers	L. Tobe	0499 22 52 30
Toppers	L. Lars	0472 87 71 46
Kerels	L. Robin	0472 68 63 68
Aspiranten	L. Stef	0471 51 58 32
Kookouders	Nelis Haegeman	0474 09 98 22
Volwassenen begeleider	Eli Van Kerckhove	0497 57 34 68

Praktische informatie - Groot bivak

Vertrek - wederkeren

De rakkers en toppers worden op 12 juli verwacht op het O.L.Vrouweplein te Kruibeke om 14u00. Alle jullie gerief wordt in de bus geladen en hierna houden we nog een formatie voor we op de bus stappen, doe dus je perfecte uniform aan.

De kerels en aspiranten gaan met de fiets naar de bivakplaats, hun leiders zullen hen nog meer laten weten over het precieze vertrekuur.

Op 3 juli mogen zij hun gerief komen afzetten op de chiro:

Kerels: 19u00-19u30

Aspiranten: 19u30-20u00

Terugkomen doen we met z'n allen op 22 juli. We vertrekken op het plein rond 16u, rond 18u wordt uw zoon op de plaats waar we 10 dagen eerder vertrokken (O.L.Vrouweplein, Kruibeke) door de leiders weer terug uit handen gegeven.

Inschrijven

Om je zoon in te schrijven voor groot bivak schrijf je €155 over naar BE84 7360 5412 5559. De medische fiche doen we vanaf nu online, op onze site www.chiroaltena.be zal je hiervoor een pop-up vinden bovenaan.

Stuur ook een berichtje naar de afdelingsleider van jouw zoons groep (terug te vinden in vorige rubriek 'Contactgegevens') dat jouw zoon mee gaat op bivak..

Post

Als je jouw zoon een briefje wilt sturen kan je dat als volgt:

Adres: Beurtstraat 43, 3390 Tielt-Winge

Geadresseerde:

Indiaan "NAAM" (rakkers)
Mexicaan "NAAM" (toppers)
Sheriff "NAAM" (kerels)
Dame van lichte zede "NAAM" (aspiranten)

Op bivak zelf worden zowel kaartjes als postzegels verkocht door onze kookouders. Eén kaartje + postzegel kost €2.

Bezoekdag

Yoehoe het is weer bezoekdag dit jaar! Kom 21/07 om 14:30u naar ons terrein te Beurtstraat 43 Tielt-Winge. Daar kan je eens rondkijken waar je zoon 10 dagen heeft geleefd, gespeeld en vooral gelachen. De leiders bereiden een paar knotsgekke activiteiten voor. Je kan ook rekening op een drankje en versnapering van onze lieve kookoudertjes. Om 17:30u sluiten we af met een spetterend muziekkapel optreden en kunnen de ouders huiswaarts trekken. Wij met de leden doen dan nog een laatste kampvuur, ruimen de volgende dag alles op en keren ook terug naar Kruibeke met de bus.

Tot dan

Benodigdheden

Wat neem je mee:

- kousen
- ondergoed
- t-shirts (1 witte)
- korte broeken
- 1 lange broek
- warme trui(en)
- regenvest of K-Way
- zonnecrème (!)
- themakledij
- sportschoenen die evt. nat mogen worden
- stevige, waterdichte bottines
- zwemgerief (vaak is slip verplicht, dus ook meenemen!)
- 2 badhanddoeken
- 2 keukenhanddoeken
- wasgerief (washandje, zeep, shampoo, tandenborstel en –pasta, zakdoeken, wasspelden)
- medische fiche en identiteitskaart, evt. medicijnen
- zaklamp
- briefpapier, omslagen, pen en postzegels
- drinkbus
- pyjama
- slaapmatje (geen dikke luchtmatras!)
- slaapzak en hoofdkussen
- gamellen (niet voor rakkers)
- uniform (aan te doen bij vertrek)

!! Vergeet niet alles duidelijk te labelen !!

Zakgeld:

Rakkers €10

Toppers €15

Kerels €40

Aspiranten €45

Rakkers en toppers geven dit samen met hun medische fiche en identiteitskaart af aan hun leiders.

Wat neem je absoluut niet mee:

- GSM
- MP3 speler of iPod
- iPad
- Spelcomputers
- Playstation
- Slecht humeur
- Etenswaaren
- Drank (met water als enige uitzondering)

We moeten dit elk jaar herhalen, maar neem alsjeblieft geen eten of drank mee op bivak. Dit zorgt voor een hoop ongenodigde gasten zoals insecten en ongedierte, maar ook afval.

Thema

JEEEEEEHAAAAAAW

Horen jullie dat goed? Als ik mij niet vergis is dat de wilde kreet van een cowboy!

En wie ben ik? Ik ben leider Mathijs. Zoals vele van jullie wel zullen weten werk ik in een bedrijf met veel machines van alle maten, geuren ene kleuren. Daar begint ons verhaal dan ook...

Het was een gemiddelde dinsdag avond en ik was alleen aan het werken aan de nieuwe pakjesverpakker 5000 toen ik een knopje vond dat zich onderaan aan de machine bevond. De nieuwsgierige jongen dat ik ben drukte natuurlijk meteen op dit gekke groene knopje en toen gebeurde het... KNAL!

Toen ik mijn ogen opende had ik meteen door dat ik niet meer op mijn geliefde bedrijfje was. Ik was in HET WILDE WILDE WESTEN! (Ook wel wild wild west genoemd) wat ik daar allemaal gezien heb zullen jullie nooit geloven! Eerst zag ik cowboys, maar het waren geen normale cowboys die je in de gemiddelde western zou zien. Ze waren volledig in het zwart gekleed en ze noemde zich "de bende van elende". Deze bende maakt knotsgekke avonturen mee die ik graag aan jullie zou willen vertellen. MAAR dan moeten jullie maar lekker meegaan op dit bivak vol spanning, passie een heel veel mannelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Jullie liefste leider Mathijs xoxo

Streek - groot bivak: Tielt-Winge

Beste vrienden wij hebben dit jaar weer enorm ons best gedaan om de mooiste plek uit te zoeken voor ons fantastische groot bivak genaamd in de gemeente "Tielt-Winge"

Tielt-Winge is een gemeente in de belgische provincie vlaams brabant de gemeente telt meer dan 10.000 inwoners en ligt in het hartje van het hageland in belgie, meer bepaald tussen leuven en diest . De gemeente is een fusiegemeente sedert 1977 en bestaat uit tielt, houwaart,meensel-kiezegem en sint-joris-winge. De burgemeester die ons met open armen zal ontvangen luistert onder de naam matse van hoorebeeck

Tielt winge is vooral bekend om de wijnen en de fruitteelt. Op economisch gebied is tielt winge , dat goed bereikbaar is via de E314, alom bekend om het gouden kruispunt, een groot winkelcentrum. De gemeente heeft ook mountainbikeroutes, één van 25 kilometer en één van 45 kilometer. Beide routes vertrekken aan de sporthal te Tielt.

We gaan er een top bivak van maken in het mooie Tielt-winge.

Hopelijk hebben jullie er al veel zin in wij alvast wel.

Reporter op pad

Goedemorgen allemaal!

Mijn assistent en ik bevinden ons momenteel in een zwaarbewaakte ruimte. Onze blinddoeken zijn net afgedaan en we kijken onze ogen uit. Recht over ons, aan de andere kant van de tafel, zit namelijk één van de meest beruchte persoonlijkheden in de wijde omgeving naar ons te kijken. Hij luistert naar vele bijnamen en pseudoniemen maar de meest gebruikte is toch wel: Leider Lars. “Dag leider Lars, wat een eer om u te ontmoeten”, steken we van wal. “Stel gewoon u vragen meneer, ik heb nog andere dingen te doen dan dit interview!” brult L.Lars. Met zorgvuldig gekozen woorden stel ik de openingsvraag die mijn luisteraars maar al te goed kennen: “Wat, O machtige L.Lars, is jouw favoriete bivakschijf?”. L. Lars lijkt even uit het veld geslagen maar herstelt zich snel en richt zijn woeste blik richting mij. “Da’s een goeie vraag, mijn favoriete bivakschijf is ‘Man on the Moon’ van REM”. “Wat een mooie keuze, ik denk dat er veel mensen het met jou eens zouden zijn.” antwoord ik. Hoewel ik me nog steeds niet helemaal op mijn gemak voel, ga ik toch over naar mijn volgende vraag, die soms voor ongemakkelijke situaties kan zorgen. “Hoeveel keer douche jij je op bivak?” De beruchte L.Lars begint te glimlachen en ik laat mijn laatste zorgen los. Hij antwoord met plezier in zijn stem ”1 keer, als we gaan zwemmen op de trektocht”. Er klinkt een piep geluidje en opeens slaagt de sfeer helemaal om. Die bruine ogen die daarstraks nog spleetjes van plezier waren, staren me nu met een waakzame blik aan. “Wegwezen, ik heb nog veel werk en jullie heb ik hier niet meer nodig”. We worden terug geblinddoekten naar buiten geleid. Tot zover ons

interview. Maar niet getreurd volgende week gaan we op zoek naar nog zo'n beroemdheid namelijk L.Maxim.

Rakkers

Heeeyy rakkers

Na de al knotsgekke eerste helft van het Chirojaar vallen we zeker nog niet stil en zijn de beste 10 dagen van heel het jaar al in zicht. Nee het is niet een of ander toernooi van fortnite (; maar wel bivak ! Voor sommige zelfs het eerste GROOT bivak ooit, dus hou jullie maar stevig vast. "Huh wat is groot bivak leiders" , hoor ik jullie al denken . Awel, groot bivak is tien dagen lang ravotten met jullie vrienden en 3 favoriete leiders ! Daar ontstaan verhalen die je aan je kleinkinderen zelfs nog gaat vertellen. Op groot bivak slapen we ook niet meer in gebouwen maar in tenten. Hoe cool is dat ?!! (wist je trouwens dat leider Robin in 2020 zelfs nog Belgisch kampioen tenten opzetter was met een record van slechts maar 15 minuten per tent ???) Bij een bivak hoort natuurlijk ook een thema ! Dit jaar is het thema " het wilde westen ". Bij dit gekke thema hoort natuurlijk ook gekke themakledij. Jullie mogen jullie verkleden als indiaan ! Haal jullie coolste blaaspijp en pijl en boog dus al maar boven. Nu gewoon nog even wachten en dan gaan we het gekke bivak te gemoed, tot dan blijven we jullie nog even enthousiast de komende zondagen entertainen !

Groetjes jullie leiders xxx

Toppers

Hola Toppers,

Het weer wordt warmer en de dagen worden langer. Je voelt het inderdaad al komen, het is weer zo ver BIVAAAK!! 10 dagen plezier met jullie tofste leiders wat moet je nog meer hebben in het leven?

Als toppers hebben we nog steeds de luxe om de bus naar het kamp te gaan. Dit zal volgend jaar voor velen veranderen, dus geniet er nog eens goed van. Eens vertrokken gaan alle remmen los, het is zomer het is geweldig weer (daar hopen we toch op), dat is de tijd om nog eens te genieten. En we gaan eerlijk zijn, met deze groep zal dat zeker lukken. Met de 2 bijkomende leiders is het helemaal in orde, maar wie o wie zal dit zijn?

Voor het thema gaan we even terug de tijd in naar de indianen en de cowboys. Het wilde westen is echt een legendarische periode in de geschiedenis. Denk aan cowboys, saloons, en spannende avonturen in ongerepte landschappen. Stel je voor dat we rondrijden op paarden, lasso's werpen en misschien zelfs een schietwedstrijd houden! Het wordt een wildwestervaring die we nooit zullen vergeten.

Voor het thema mogen jullie zich natuurlijk weer verkleden! Jullie hebben het genoeg gekregen om als Mexicanen te gaan. Ik hoor jullie al denken: 'Mexicanen??' Dat betekent sombrero's dragen, kleurrijke poncho's en misschien zelfs snorren tekenen om het helemaal af te maken. Ga zover als je wil niets is fout! Wil je het helemaal afmaken? Zet je Spaans

dan op punt en die chica's zullen niet meer van je af te krijgen zijn.

Geniet nog van jullie laatste schooldagen en dan ontvangen wij jullie graag voor het begin van het bivak. Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk jullie ook!

Veel liefs, jullie liefste leiders L.Lars & L.Tuur xxx

Reporter op pad

Gegroet, vandaag is het zover.

Na veel vragen, zagen en ook een beetje stalken hebben we toch een beetje tijd met L.Maxim kunnen inplannen. Het is voor ons een hele eer om zo iemand te kunnen interviewen en we zijn L.Maxim dan ook heel dankbaar voor de mogelijkheid. Oké dan, we gaan ervoor!

We bellen aan en na even wachten verschijnt er een bediende aan de deur die ons verder naar binnen leidt. Hij laat ons even alleen in een klein wachtkamertje terwijl hij L.Maxim gaat melden dat we zijn aangekomen. "Eindelijk!" fluister ik tegen mijn assistent wanneer de bediende ons komt vertellen dat L.Maxim ons kan ontvangen. We komen de grote ruimte binnen en gaan zitten op de voor ons voorziene stoelen. Ik neem de grote man in me op. Hij zit in zijn comfortabele gouden bureaustoel die in niks onderdoet voor de rest van de kamer. Overal zijn er diamanten en edelstenen te zien. Hij leunt met zijn armen op een massief zilveren bureau en kijkt ons aan. "Stel je vraag maar". Ik stel de vraag die jullie ondertussen wel bekend is. "Hmmm moet ik echt kiezen? Oké mijn favoriete bivakschijf is 'Mrs.Robinson'". "U hebt een

goede smaak” zeg ik. Door zijn vlotte manier van doen ga ik direct over naar de volgende vraag: ”Hoeveel keer douche jij je op Bivak?”. Er komt geen antwoord en L. Maxim kijkt me strak aan. Na wat wel een eeuwigheid lijkt, laat hij mijn ogen los en zegt ”Nog niemand heeft die vraag ooit aan mij gesteld”.

Dat is het laatste wat hij zegt want hij draait zich om en gaat naar het raam. De bediende komt stilletjes tot bij ons en zegt dat de audiëntie gedaan is. Hij vertrouwd ons nog toe dat L. Maxim niet graag in de douche gaat. Soms als het dan toch eens gebeurt zijn er minstens 5 bediende volop in de weer om hem te helpen. We nemen onze spullen en gaan naar buiten. Tot zover ons interview... Maar niet getreurd volgende week gaan we op zoek naar weer een andere ongrijpbare persoonlijkheid. Tot dan.

Kerels

Howdy partner!

Het is bijna zover, de beste tijd van het jaar zit er weer aan te komen. Het zonnetje is (soms) al aan het schijnen en de muggen beginnen te steken. Dat wil zeggen dat we bijna op bivak vertrekken. JEEHAW!

Dat wil zeggen dat je jouw slaapzak en -matje weer van onder het stof mag halen. En niet te vergeten, jouw trouwe hengst (fiets)! Want iedereen weet natuurlijk dat we bij de kerels met de vélo op bivak vertrekken, helaas kan leider Robin jullie niet vergezellen op deze helse dodentocht. ...

Hij was namelijk iets te enthousiast met zijn verlofdagen, waardoor jullie hem slechts 's avonds, de dag van jullie vertrek zullen zien. Maar wees niet getreurd! Er zullen 2 super fantastisch leiders de leegte die leider Robins afwezigheid achterlaat opvullen ... of dit toch zullen proberen.

Zoals elk bivak is er doorheen heel het bivak een rode draad genaamd het thema, dit jaar bevinden we ons in "het wilde westen". Een tijd van cowboys, indianen, mexican-standoffs, de goudkoorts en bandietenbendes en om deze allemaal in bedwang te houden ... de sheriffs natuurlijk. Als wie jullie verkleed moeten zijn dit bivak.

Om jullie kennis over het wilde westen bij te schrapen raad ik volgende western films aan: *The Good, the Bad and the Ugly*; *Django Unchained*, *Butch Cassidy and the Sundance Kid*, *The Hateful Eight*, *El Dorado* en misschien wel mijn favoriet: *A*

Million Ways to Die in the West met in de hoofdrol Seth MacFarlane (western-comedy).

Naar mijn weten ben ik niks vergeten vermelden, buiten dat wij er verschrikkelijk veel goesting in hebben en hopelijk jullie ook.

Mic-drop, peace, out

L. Mahid, L. Ruben, L. Robin en 2 mysterieuze andere leiders



Aspiranten

Howdy sexy cowgirls,

How you doooooing? Met ons alvast fantastisch !! of nee wacht, wij zitten boordevol adrenaline, spanning, met goesting te wachten en uit te kijken naar het bivak. Dagen, nachten en weken lang zijn we al bezig om een perfect bivak in één te steken en we kunnen nu al zeggen, het wordt er één om nooit te vergeten!! #paardvanalexander

Leider Thibau (wel gekend onder jullie) zijn neusje begint te snotten en dat wil zeggen dat het bivak stilletjes aan dichterbij komt. Als aspiranten moeten wij jullie niet meer uitleggen hoe zo een bivak in elkaar zit en wat je allemaal moet meenemen. DAAROM richten wij ons even tot Marnix. Het bivak is het toppunt van het jaar waarin we de zotste 10 dagen zullen meemaken waar je achteraf nog lang over kunt praten. Het bivak is ook altijd in een Thema, dit jaar zullen jullie zich mogen verkleden in sexy cowgirls (dat wilt niet zeggen het zelfde kleedje als vorig jaar). Niet alleen western is ons thema maar wij hebben natuurlijk ook een rode draad voor jullie, zoals vorig jaar. Met dit jaar EXtra veel DRAMA#tabletofterror #5545

Voor de rest hopen wij dat we er samen een fantastisch bivak van kunnen maken en dat het voor velen het hoogtepunt als lid zal zijn. Geniet nog van jullie laatste half jaartje als lid en dan geven we er samen nog eens een lap op!!

Groetjes

L. Thibau, L.Mathijs, L.Stef en L.*****

De goudkoorts: Een verhaal over dromen en vastberadenheid

Stel je voor dat je op een dag wakker wordt en je hoort dat er een enorme schat ligt te wachten om ontdekt te worden, genoeg om jou en je familie onvoorstelbaar rijk te maken. Dit is geen scène uit een piratenfilm of een fantasieroman; het is een echte gebeurtenis uit het midden van de 19e eeuw die bekend staat als de *Gold Rush*.

De *Gold Rush*, of “goudkoorts” zoals het in de volksmond werd genoemd, veranderde gewone mensen in avonturiers en had ingrijpende gevolgen voor de samenleving, de economie en zelfs het landschap van hele regio's.

De vonk van de goudkoorts

De goudkoorts begon in 1848, toen er goud werd gevonden bij Sutter's Mill in Californië. Het nieuws van de ontdekking verspreidde zich als een lopend vuurtje. Voor velen was het idee dat er goud voor het grijpen lag onweerstaanbaar. Het was niet alleen het vooruitzicht van rijkdom dat mensen dreef; het was de droom van een beter leven, van onafhankelijkheid en van avontuur. Mannen en vrouwen van alle rangen en standen - boeren, kooplieden en zelfs dokters - lieten hun huizen en banen achter om hun fortuin te zoeken in Californië.

De reis naar rijkdom

Reizen naar de goudvelden was geen gemakkelijke opgave. Er waren drie hoofdroutes: over land door het Amerikaanse continent, over zee langs de zuidpunt van Zuid-Amerika of door de door ziektes geteisterde jungles van de Isthmus van Panama. Elk pad was vol gevaren. Reizigers over land werden geconfronteerd met verraderlijk terrein en extreme weersomstandigheden. Degenen die voor de zeeroute kozen, moesten maandenlang gevaarlijke en oncomfortabele zeereizen maken. De Panamaroute was weliswaar korter, maar berucht om zijn dodelijke ziekten.

Ondanks de ontberingen, maakten duizenden de reis. De belofte van goud was een krachtige motivator. Bijna van de ene dag op de andere dag ontstonden er kampen en steden. San Francisco bijvoorbeeld veranderde van een slaperig dorpje in een bruisende stad toen duizenden "*Forty-Niners*" (de bijnaam voor degenen die in 1849 naar Californië trokken) binnen stroomden.

Het leven in de goudvelden

Het leven in de goudvelden was hard. Mijnwerkers leefden in ruwe, geïmproviseerde kampen met weinig comfort. Ze werkten lange, slopende uren in ijskoude rivieren of graven in hete, stoffige mijnen. Het werk was slopend en succes was ver te zoeken. Velen vonden niet veel meer dan een waardeloos mineraal dat op echt goud lijkt. Maar voor sommigen loonde de gok. Verhalen over immense rijkdom, zoals die van "Big Jim" Brannan, die rijk werd, hielden de koorts hoog.

De impact van de goudkoorts

De *Gold Rush* had een grote invloed op Amerika. Het veroorzaakte de grootste massale migratie in de Amerikaanse geschiedenis, met honderdduizenden mensen die naar het westen trokken. Deze migratie hielp bij het bevolken en ontwikkelen van het Amerikaanse Westen, wat leidde tot het ontstaan van de staat Californië in 1850.

De economie bloeide als gevolg van de *Gold Rush*. Niet alleen gaven de mijnwerkers hun goud uit aan voorraden en diensten, wat de lokale economie stimuleerde, maar de toevloed van goud hielp ook om infrastructuur en industriële projecten in het hele land te financieren.

De *Gold Rush* had echter ook donkere gevolgen. De massale toestroom van kolonisten leidde tot de ontheemding en het lijden van de inheemse bevolking.

De mijnwerkers, die vaak schadelijke methoden zoals hydraulische mijnbouw gebruikten om goud te winnen, veroorzaakten milieuverniëting en verwoesting van het landschap en de waterwegen.

De erfenis van goudkoorts

Vandaag de dag wordt de *Gold Rush* herinnerd als een bepalend hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis. Het is een voorbeeld van avontuur en het nastreven van de *American Dream*. De verhalen over ontberingen en triomfen, de *boomtowns* die opkwamen en vielen en de erfenissen die werden achtergelaten door hen die hun gouden dromen najaagden, blijven ons fascineren.

Het verhaal van de Gold Rush laat zien wat je met vastberadenheid en ambitie kunt bereiken, maar herinnert ons er ook aan hoe belangrijk het is om onze dromen in evenwicht te brengen met verantwoordelijkheid en een vooruitziende blik. *Gold Fever* ging misschien over de zoektocht naar rijkdom, maar ook over hoop, veerkracht en het onophoudelijke streven naar een betere toekomst.



Praktische informatie - Klein bivak

Afzetten - ophalen

De kadeekes en speelclub worden op 26 juli afgezet te Vleeshouwersstraat 4D, 9112 Sinaai-Waas om 15u00.

Op 31 juli worden de leden terug opgehaald op dezelfde locatie om 14u00.

Inschrijven

Om je zoon in te schrijven voor klein bivak schrijf je €80 over naar BE84 7360 5412 5559.

Stuur ook een berichtje naar de afdelingsleider van jouw zoons groep (terug te vinden in rubriek 'Contactgegevens') dat jouw zoon mee gaat op bivak..

Post

Als je jouw zoon een briefje wilt sturen kan je dat als volgt:

Adres: **Vleeshouwersstraat 4D, 9112 Sinaai-Waas**

Geadresseerde:

Cowboy"NAAM" (rakkers)
Mexicaan "NAAM" (toppers)

Op bivak zelf worden zowel kaartjes als postzegels verkocht door onze kookouders. Eén kaartje + postzegel kost €2.

Bezoekdag

Yoehoe het is weer bezoekdag dit jaar!

Kom 31/07 om 13:30u naar ons terrein te Vleeshouwersstraat 4D, 9112 Sinaai-Waas. Daar kan je eens rondkijken waar je zoon 5 dagen heeft geleefd, gespeeld en vooral gelachen. De leiders bereiden een paar knotsgekke activiteiten voor. Je kan ook rekening op een drankje en versnapering van onze lieve kookoudertjes. Na de bezoekdag kunnen de leden met de ouders huiswaarts trekken en zit het Bivak er jammer genoeg op.

Tot dan!

Streek - klein bivak: Klein Sinaai

Vrienden!

Dit jaar trekken we met onze chiro richting het prachtige Sinaai, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en deelgemeente van Sint-Niklaas.

Leuk weetje, de naam Sinaai komt van sin een vervorming van swin wat inham betekent en aai van aa wat waterloop wil zeggen. De naam is dus waarschijnlijk een watertoponiem (plaatsnaam) en wijst op een waterrijk land. Veel is er in dit klein dorp niet te zien, al kan ik jullie alleen maar aanraden om eens naar de vrijheidsboom te gaan kijken, deze is een trekpleister voor kraaien en mussen die van ver komen om toch maar eens op deze boom te kunnen zitten. Niet allemaal succesvol natuurlijk. Sommige halen de boom niet en worden

onderweg neergehaald door Frederik, de kat van Gaston die achter den hoek woont. Opletten daar dus!!!

Verder kan je ook het tinelmuseum bezoeken, dit is een museum voor Edgar Tinel een bekende componist en pianist die de Prix de Rome kreeg, de belgische versie wel te verstaan, voor zijn cantate Klokke Roeland. Voor de mensen die niet weten wat een cantate is, volgens wikipedia is een cantate een muzikale compositie voor 1 of meer zangers begeleid door instrumenten, meestal bestaande uit meerdere delen en kan wel tot 40 minuten duren. Zeker luisteren.

Hopelijk zien wij u en u zoon tevoorschijn komen van achter de vrijheidsboom op 26 juli voor een spetterend bivak, tot dan !!!



Kadeekes

Liefste kadeetjes,

Het is weer die tijd van het jaar, het klein bivak komt er aan woehoeeee. Voor de meesten onder jullie is het de eerste keer dat jullie meegaan en misschien ook wel de eerste keer dat jullie zo lang weg zijn van de mama en papa. Maar niet getreurd de leiders vervullen die rol met veel plezier.

Ik hoor jullie al denken, “seg leider wat houd dat eigenlijk allemaal in zo een klein bivak?”, awel hierbij een korte uitleg over wat jullie mogen verwachten. Klein bivak is een week vol plezier, waarbij de leiders alleen maar de tofste spelletjes in elkaar steken en jullie, de kadees, een hele week samen met je vriendjes op vakantie gaan.

Bij een bivak horen natuurlijk ook verkleedkleden, dit jaar mogen jullie je verkleden in indianen, ja die maffe malloten die vroeger heersten over noord en centraal Amerika, zij hebben wel een heel belangrijke regel. Namelijk dat ze alleen maar slapen op dunne

luchtmatrassen aangezien er nooit veel plek is in een tipi (indiantent) en jullie er allemaal in moeten geraken.

Voor de rest hopen wij jullie 26 juli terug te zien in het mooie Sinaai voor een week vol plezier!

Liefs, jullie tribal chiefs, chief.Casper, chief Max en chief Ward

Speelclub

Texaco, juli 2024

Howdy El Speelclubbers,

Wij, de sheriffs van Texaco, hebben een groot probleem. Ons dorp is leeg!! Wellicht is dat onze eigen fout omdat we teveel duels hebben gedaan, omdat we teveel brave mensen weggejaagd hebben, omdat 1 van ons nooit zijn tanden poetst of omdat we teveel scheten lieten. Maar wij, nog steeds de 3 sheriffs, zijn ondertussen in therapie gegaan en zien in dat die regels niet meer van deze tijd zijn. We zijn veranderd!! Of we denken toch dat we veranderd zijn!! Wij drinken nu plat water en eten volledig vegan, we lezen 's avonds een verhaal voor aan onze paarden en hebben van onze Saloon een yogazaal gemaakt. Probleem nu. Er is niemand meer! Maar wij, yesss die 3 sheriffs, hebben een plan.

Wij, yeah terug die 3 sheriffs, organiseren een Belgium next Topcowboy kamp. Wij zijn op zoek naar stoere cowboys. Geen amateurs, zoals Lucky Luke, Zorro of den diene van Bobbejaanland. Nee echte cowboys van 2024. Wat verwachten we zeker: Kortom, alles wat je een hedendaagse cowboy maakt. Het helpt ook als je enkele malen je wenkbrauwen kan optrekken en geheimzinnig kan fluiten.

Wij, nog steeds de eenzame sheriffs, zullen jullie warm ontvangen in onze Saloon en hopelijk beleven wij het beste Belgium Cowboykamp ever. Moge de beste in ons dorp blijven.

Gegroet beste vrienden,
Sheriff Arun, Sheriff Rian en Sheriff Maxim

Vertier



Slotwoord

Dat was hem dan weer, de bivak elleft-wellef. Zoals je gelezen hebt hebben de leiders er super mega fantastisch veel zin in en hopelijk jullie ook. Moesten de leiders iets vergeten zijn kan je altijd de afdelingsleiders contacteren (zie Contactgegevens). Moesten de leiders zelf doorhebben dat we iets vergeten zijn zullen jullie dit ook zeker en vast horen.

Tot volgende zondag!

XXX Jullie lievelingsleiders

